

Shoppen en tapas in Madrid

Madrid leent zich goed voor een stedentrip. Laura van Rij, stagiair op de afdeling Marketingcommunicatie van KLM, reisde in het najaar van 2012 voor het eerst af naar de Spaanse hoofdstad om te zien wat het allemaal te bieden heeft.

"Ik houd ervan om regelmatig een tripje te maken naar een mooie Europese stad. Er is zoveel te zien binnen Europa, en het fijne is dat je er binnen een paar uur bent. Ditmaal was het tijd voor een bezoek aan Madrid, want Spanje is leuk, maar in deze stad was ik nog nooit geweest. Niet precies wetende wat ik kon verwachten, trof ik een statige stad aan met prachtige parken en brede avenues. Gebouwen in zachte pasteltinten bepalen hier het straatbeeld en de meeste straatnamen in het centrum

worden aangegeven op mooie tegeltjes. Daarnaast kent Madrid charmante buurtjes met smalle straatjes waar je kriskras doorheen kunt lopen om de talloze boetiekjes te ontdekken. Per metro heb ik met gemak de hele stad doorkruist. Overdag heb ik veel gewandeld, gewinkeld en ben ik zo nu en dan een museum ingedoken. 's Avonds is het zeker de moeite waard naar te strijken op een van de vele terrassetjes of in een bar om te genieten van tapas. Madrid is mijn stad!" <<

Van de Spaanse keuken vind ik jamón ibérico het aller-lekkerste!



Relaxed op reis: thuis online inchecken en op Schiphol de boarding pass printen.



Deze speelgoedauto stond op straat in de gezellige wijk Chueca.

Aan de kleurrijke tegeltjes kun je zien waar de straatnaam vandaan komt.



Een fietstocht brengt je langs deze 'verticale tuin'.



Vanaf het dak van het centrum de Bellas Artes heb je een prachtig uitzicht.



De beste manier om de dag af te sluiten: een cocktail op een steevol terras.



Ook de zoetekauw kan op de Mercado terecht.



Gezellige drukte op Mercado de San Miguel.



Wij zijn favoriete ham aan en de slager snijdt er flinterdunne plakjes van: smullen!



Je kunt heel goed shoppen in Madrid, vooral in de wijk Chueca.



Parque del Retiro: wandelen, hardlopen of bootje varen.

Mijn tips voor Madrid

- > Plaza Santa Ana is een rustiek plein boordevol terrassetjes. Wat veel mensen niet weten, is dat Hotel Me Reina Victoria Madrid op het plein **toegang geeft tot een bar met dakterras**. Vanaf daar heb je een prachtig uitzicht over de stad.
- > De Madrilenen zijn trots en gepassioneerd: of het nu om voetbal, eten of hun stad gaat. **Wil je je een dag een Madrileen voelen? Ga naar een wedstrijd van Real Madrid**. Het 'echte' Madrileense volk blijkt trouwens supporter te zijn van Atlético Madrid. Kaartjes zijn - dezelfde dag nog - eenvoudig te kopen via de website van de club.
- > Nergens zijn zoveel werken van **grote Spaanse schilders** samengebracht als in het Prado Museum. Voor moderne kunst moet je in het toonaangevende Centro de Arte Reina Sofía zijn.
- > Overdag kun je heerlijk **rondwalen door de artistieke straatjes van Chueca**. Dit is dé buurt van de mooie schoenenwinkels, maar ook van het bruisende nachtleven. Honderden piepkleine barretjes zorgen voor een gezellige sfeer.
- > Midden in het centrum ligt Mercado de San Miguel. In deze overdekte markt vind je **luxe etenswaren van zoete macarons en frisse salades tot oesters met champagne**. Na een paar rondjes lopen, heb je alles gezien en kun je een keuze maken. Mijn favoriet is de puntzak jamón.
- > Ontsnap uit de hectiek van de stad en kom tot rust in Parque del Retiro - zoals de Madrilenen dat ook vaak doen op zondag. **Het is een prachtig park met een grote vijver en een aantal historische gebouwen**, waaronder een enorm glazen huis dat je zo binnen kunt lopen.
- > Maak op sportieve wijze kennis met de verborgen schatten van de stad. Madway organiseert fietstochten met thema's. **De 'dakentour' is een echte aanrader**: je wordt drie uur lang op de fiets meegenomen door Madrid en kijkt vanaf verschillende daken uit over de stad. www.madwaytomadrid.com

Vliegen naar Madrid

KLM vliegt dagelijks vijf keer per dag naar Madrid (op donderdag en zondag zes keer per dag).